



Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων  
κύκλος 2015 - 2016

... ματιές αποτίμησης ...

## Ομάδες εμπύχωσης νέων

Καινούργια χρόνια, μετά από αρκετό καιρό επιτέλους και πάλι ομάδουλες σε Ξάνθη και Κομοτηνή, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή και νηπίων. Στην αρχή, όπως κάθε φορά, δεν έλειπαν το άγχος και ταυτόχρονα ο ενθουσιασμός για το νέο μας ξεκίνημα, από την άλλη όμως πιστέψαμε πως με την συγκεκριμένη συνεργασία εμπυχωτών θα υπάρξει μια καλή δυναμική.

Στις πρώτες συναντήσεις μας με τα παιδιά μας, υπήρχε συνεχή αναστάτωση και μια ανάγκη να εκδηλωθούν περισσότερο μέσα από την κίνηση και το παιχνίδι.

Σκεφτήκαμε πως με την υπομονή τα πράγματα θα έβρισκαν τον ρυθμό και τον δρόμο τους, άλλωστε πάντα χρειάζεται χρόνος για προσαρμογή. Έτσι λοιπόν οι προσπάθειες μας συνέχισαν για αρκετές συναντήσεις έως ότου βρούμε τον ρυθμό μας και νιώσουμε πιο οικία μεταξύ μας.

Παρόλα αυτά, όλες οι ομάδες σχεδόν από την αρχή, μας έδειξαν τη δύναμη τους, την επιθυμία να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και την άνεσή τους (οι δυο ομάδες παιδιών) να συνυπάρχουν. Δεν ήταν κάθε φορά εύκολο, όμως καθώς περνούσε ο καιρός νιώθαμε πως μέχρι το τέλος θα καταφέραμε πολλά πράγματα.

Γι αυτόν τον λόγο επικεντρωθήκαμε στο να εντοπιστούν και να αναδυθούν όσο περισσότερες κοινές προσδοκίες, επιθυμίες και ανάγκες στην κάθε ομάδα, ώστε να αξιοποιηθούν, καθώς υπήρχαν διαφορές των χαρακτήρων και των ενδιαφερόντων των παιδιών.

Έτσι σιγά-σιγά το πνεύμα το ομαδικό άρχισε να μπαίνει σε λειτουργία, τα πρότζεκτ ξεκίνησαν και η κάθε ομάδα ξεχωριστά είχε να δείξει και να εκφράσει τον πλούτο που δεν γνώριζε πως έχει. Η απίστευτη φαντασία των παιδιών έδινε και σε μας ώθηση να διαχειριζόμαστε πράγματα και καταστάσεις διαφορετικά και εναλλακτικά.

Δημιουργήθηκαν μαγικά βιβλία, χορευτικές αγκαλίτσες και φιγούρες «κινητήριες δυνάμεις και έμπνευσης» που μονάχα μέσα από τις ψυχές των παιδιών θα μπορούσαν να πάρουν μορφή και ζωή.

Μέσα σε λίγους μήνες ανακαλύψαμε και δώσαμε νόημα σε πολλές έννοιες, όπως «μοιράζομαι», «σέβομαι», «συνεργάζομαι», «αφουγκράζομαι» και «συνυπάρχω». Αντιμετωπίσαμε δύσκολες καταστάσεις με ανατροπές, αναλάβαμε δύσκολους ρόλους και αντεπεξήλθαμε, βγαίνοντας νικητές. Περάσαμε στιγμές αξέχαστες, που μας έκαναν να αναρωτηθούμε αρκετές φορές αν τελικά τα παιδιά είναι αυτά που μαθαίνουν από εμάς, ή εμείς από τα παιδιά.

Και ελπίζουμε του χρόνου να συνεχίσουμε για να απαντηθούν και να λυθούν τα ερωτήματα από τα ίδια τα παιδιά.



Κύτταρο εμπύχωσης της δράσης:

Δήμητρα Αρμούτογλου  
Φατός Αχμέτ  
Σειλέν Εμίν Κεχαγιά

## **Χτίζουμε μαζί το αύριο στα Παιδικά Χωριά SOS**



*Η δράση στα παιδικά χωριά ΣΟΣ για μας ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Μέσω της δράσης γεφυρώματος μας δόθηκε η ευκαιρία να συνυπάρχουμε σε αυτό το ευαίσθητο πλαίσιο.*

*Ως εμπυχωτές του ΔΕΝ βιώσαμε πολλά και διάφορα συναισθήματα ταυτόχρονα, όπως στιγμές χαράς-συγκίνησης και λύπης-υπερηφάνειας.*

*Πιστεύουμε πως ήταν ένα μικρό βήμα...η εμπειρία αυτή μπορεί να αποτελέσει πηγή για πιο δομημένες και στοχευμένες δράσεις στο μέλλον.*

**Κύτταρο εμπύχωσης της δράσης:**

Σερρά Αχμέτ Ογλού

Φατμά Ιμπραήμκο

Μπετούλ Σιράκ

## Ταξιδεύοντας...ανοίγουμε νέους ορίζοντες



*Ένα παραδοσιακό μέσο μεταφοράς που λίγοι έχουν την τύχη για μια βόλτα στο χρόνο, αυτό κερδίζεται με κόπο και χρόνο!!!*

*Για άλλη μία φορά νιώσαμε τυχεροί πρώτον, που έχουμε την δυνατότητα σαν εμπυχωτές του ΔΕΝ να διευρύνουμε τους ορίζοντες μας και να έρθουμε πιο κοντά στον εαυτό μας μέσα από όλα αυτά που έχουμε μάθει αυτά τα χρόνια που συμμετέχει ο καθένας μας στην δράση.*

*Ήταν μια εμπειρία πλούσια, που θα μείνει αξέχαστη, γεμάτη κατανόηση και σεβασμό απέναντι στις προκλήσεις που μας παρουσιάστηκαν.*

*Ένας από τους βασικούς λόγους που θέλαμε να ασχοληθούμε με το πρότζεκ αυτό ήταν γιατί θέλαμε να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα παιδιά που συμμετείχαν στα ΔΕΝ, τη σχέση που έχουμε δημιουργήσει με αυτά και πώς αυτή η σχέση θα γίνει η βάση για να μοιραστούμε νέες εμπειρίες τόσο με αυτούς όσο και με νέα μέλη.*

*Καταφέραμε να «εκπέψουμε» προς τα έξω, να ακουστεί η φωνή των νέων, τα προβλήματα που τους απασχολούν σε μεγαλύτερη εμβέλεια.*

*Η καλή συνεργασία καρποφόρησε και έχτισε γερούς δεσμούς με τα μέλη όλης της ομάδας και τα αποτελέσματα ήταν μαγικά.*

*Ευχόμαστε να μας δοθεί η ευκαιρία να ταξιδέψουμε ξανά και σε άλλους προορισμούς.*

**Κύτταρο εμπύχωσης της δράσης:**

Νιχάτ Εμίν Κεχαγιά  
Αλεξία Πασαδάκη



## Ανοίγοντας πόρτες και φτερά στην εκπαιδευτική κοινότητα



*Στα χέρια σου έχεις την επιλογή... διάλεξε...*

*Μέσα από την συνδιαλλαγή μας με γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά, αποτιμήσαμε πως η έννοια της συνύπαρξης και της συμβίωσης σε αρκετές εκφάνσεις της ζωής μας βρίσκεται ακόμη σε βρεφικό στάδιο.*

*Χρειάζεται αρκετή ακόμη προσπάθεια και θέληση έτσι ώστε να ωριμάσουν και να καρποφορήσουν στην κοινωνία μας οι έννοιες αυτές και να αποτελέσουν τους σπόρους που θα σπείρει ο καθένας ξεχωριστά έτσι ώστε με τα χρόνια συλλέξουμε την σοδειά τους.*

Κύτταρο εμπύχωσης της δράσης:

Νιχάτ Εμίν Κεχαγιά

Ελένη Αγγελίδου

## Ένα ταξίδι ζωής...

Το ταξίδι που ξεκινήσαμε πριν από πολλά χρόνια ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα μας έβγαζε σε αυτό λιμάνι. Η κάθε στάση διαφορετική. Η κάθε στάση πιο πλούσια από την προηγούμενη. Ένας πλούτος ολόκληρος που προσπαθήσαμε με όλο μας το είναι να μεταδώσουμε. Οι διαδρομές πολλές από Αλεξανδρούπολη μέχρι Θεσσαλονίκη, με ενδιαμέσες στάσεις εμπύχωσης σε Ξάνθη και Κομοτηνή. Ο παλμός των ομάδων και των δράσεων μας συνεπήρε σε τέτοιο βαθμό που γίναμε ένα με νέους, με γονείς, με εμπυχωτές και όλους όσους συναντούσαμε σε κάθε λιμάνι. Κάθε που αράζαμε μια καινούρια περιπέτεια άνοιγε τις πόρτες της και άλλοτε με άνεμο κόντρα, άλλοτε με άνεμο βοηθό, πλέαμε επί έξι ολόκληρους μήνες.



Διανύοντας αυτή τη φάση γέφυρας, συνειδητοποιήσαμε ίσως για πρώτη φορά το βαθμό ωρίμανσης μας. Η εξέλιξη στα ΔΕΝ-η οποία μέχρι πριν 6 μήνες γινόταν σταδιακά- σε αυτή την παράταση έμοιαζε να μην επαρκεί. Σαν να χρειαζόταν ένας πιο ώριμος εαυτός να ξεπηδήσει σχετικά γρήγορα, όπως απαιτούσαν οι συνθήκες.

Όλο το διάστημα αυτό βιώσαμε συναισθηματικά πολλαπλά πράγματα. Χαρά, άγχος, αγωνία, δυσκολία, μεγάλες απαιτήσεις είναι κάποιες λέξεις που θα χαρακτήριζαν τα συναισθήματα μας.

Αν θα έπρεπε να χαρακτηρίσουμε με μια λέξη όλο αυτό το διάστημα θα ήταν "προχώρημα". Προχώρημα του κυττάρου συντονισμού. Κολυπήσαμε σε πιο βαθιά νερά και αυτό είχε τα δύσκολα αλλά και τα εύκολα του. Αυτό που νιώσαμε είναι ολοκλήρωση αλλά και μια γλυκιά κούραση και ανάγκη να αφομοιώσουμε βαθιά τα όσα περάσαμε.

Αν και ήταν μόνο έξι μήνες ωστόσο έχεις την εντύπωση ότι πέρασε μεγαλύτερο διάστημα γιατί οι εναλλαγές και τα ερεθίσματα, οι γνώσεις και οι πληροφορίες ήταν πολλές και δυνατές.

Κύτταρο συντονισμού της δράσης των ΔΕΝ, ή αλλιώς οι καπετάνιοι ενός παραμυθένιου караβιού:

Σεβάλ Οσμάν Ογλού  
Μάκης Σπυριδόπουλος  
Χριστίνα Τσιμούδη



## ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

πρόσθεση όχι αφαίρεση  
πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση



...με κλικ στην εικόνα, ταξιδεύετε στους διαδικτυακούς ΔΕΝτόπους!



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

